



Nieuwsbrief 9
December 2010



**Johannes 8:12 Jezus sprak:
Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen,
maar zal het licht des levens hebben.**

Hebben we over 50 jaar nog kerken
of alleen nog maar moskee's
in Nederland?

Veel kerken worden gesloten
in Europa, daarin tegen
groeit de Islam.

Hebben wij het goede
Nieuws?
de bijbel zegt van wel?
geloof je dat...
wat mag het je dan kosten!!!



koffie bij Anne v.d.Bijl thuis



Agenda
11/12 Uitzegendienst in Epe

18/12 - 3/3 Outreach naar het
Midden Oosten

3- 11 maart Afsluitingsweek van
de DTS in Nederland

20 maart Nieuwsbrief 10 bij jullie
thuis!

Lieve familie en vrienden,

Voor ons vertrek nog even een kers(t)verse nieuwsbrief bij u op de mat. Tijdens het schrijven van deze brief is Epe schitterend bedekt met sneeuw en is de winter in Nederland al vroeg begonnen. In deze decembermaand staat er voor ons weer veel te gebeuren! In deze brief leest u hier meer over. Pak er een lekker kopje koffie bij en wij wensen u... veel leesplezier.

See the Unseen

Dit is het thema van de Discipelschaps Trainings School (DTS) waar wij leiding aan geven. De afgelopen 12 weken hebben volop in het teken gestaan van de DTS. De lesfase van 12 weken is nu bijna ten einde. We hebben de afgelopen weken vele uren doorgebracht met de studenten. Om een goede DTS te draaien, vereist het programma 50 uur per week. Dus wanneer je denkt, ik heb die twee al even niet gezien of gesproken is dat de reden. Onze weken zijn druk geweest, maar daar doorheen hebben we ook veel zegen mogen ontvangen. Iedere week ziet er weer anders uit. Hieronder ziet u een overzicht van het lesprogramma. Onze sprekers zijn zowel Nederlanders als buitenlanders geweest.

Lesrooster	Thema's	Sprekers
Vanaf 22 september	Introductie dagen	Staf leden
Week 1	Discipelschap	Andrew Boonstra (AUSTRALIE)
Week 2	Identiteit in Christus	Ada Bruynes
Week 3	Karakter van God	Bill Payne (Canada)
Week 4	De Heilige Geest / Het verstaan van Gods Stem Zendings verhalen	Bart Doorneweerd Johan en Anneke Companjen
Week 5	Evangelisatie (Amsterdam)	Bart Hesseling - David de Vos
Week 6	Gebed en Geestelijke strijd	Sven Leeuwenstein / Butros
Week 7	Relaties	Ron Bentsch (USA)
Week 8	Teambuilding & DISC	Lars Guinar Wahl (Sweden)
Week 9 - 10	Kairos Course	Kay & Trevor Weavers
Week 11	Story telling Islamitische cultuur God's Hart voor de armen	Karin Weber Yuksel Jaap Dieleman
Week 12	Ready to go	Jeff Fountain

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met allerlei verschillende soorten thema's. Ik heb enorm veel geleerd over mijzelf, mijn relatie met God en hoe God allerlei plannen met mij en anderen heeft. Gods stem beter verstaan, ontdekken wat mijn fundament in Hem is, nadenken over de toekomst: allerlei zaken die passeren tijdens een DTS. Wat naast de erg goede lessen enorm waardevol is, is de omgang met elkaar. Drie maanden leven met elkaar verrijkt je eigen leven. Ik zie uit naar wat we tijdens de outreach allemaal gaan meemaken. Hoe we God aan het werk zien en hoe wij daarin mogen stappen om mee te gaan. Ik geloof echt dat God nu al dingen aan het voorbereiden is en dat Hij er ook blijft als onze tijd er op zit. God is trouw! *Studente Leoni*

Dit is ongetwijfeld de beste keus van mijn leven. Het is ontzettend mooi om te zien hoe God aan 't werk is in mijn leven. Aan Hem alle glorie. Waar het eindigt? Geen idee. Wel weet ik dat mijn verdere leven waarschijnlijk werkzaam zal zijn in de zending. Ik wil, hoe dan ook, voor 100 procent voor Mijn Verlosser gaan. *Student Hans*

See the Unseen in het Midden-Oosten

Onze backpacks hebben we tevoorschijn getoverd en de eerste spulletjes liggen klaar om ingepakt te worden. Ons Midden-Oosten avontuur gaat halverwege december beginnen. Met een groep van 11 reizen we af naar Turtikistan (Wegens veiligheid overwegingen noemen we het land even zo). Dit betekent dit jaar geen kerst en oud en nieuw met familie in Nederland, maar met een groep studenten in een land waar het christendom niet de grootste godsdienst is en waar ze niet de geboorte van Christus vieren zoals wij gewend zijn.

We zullen de eerste twee weken drie speeltuinen gaan bouwen in E. Bernd-Jan heeft, als echte timmerman, een mooi ontwerp gemaakt en deze zullen we ter plaatse in elkaar gaan zetten. Daarna worden deze speeltoestellen vervoerd naar een plek met kinderen met een oorlogstrauma. Na deze twee weken zullen we nog veel communiteit-werkzaamheden gaan verrichten in E. In januari reizen we voor twee weken af naar D en daarna weer terug naar E. De laatste drie weken verblijven we in S, daar gaan we samenwerken met Nederlanders die daar al enkele jaren wonen. Hier sluiten we de reis begin maart af om vervolgens weer richting Hollandia terug te keren.

Noord-Afrika, India en Indonesië

Naast onze reis gaan er ook nog drie andere teams van de DTS op outreach. 1 team van de focus DTS reist af naar Noord-Afrika, 1 team naar India en 1 team naar Indonesië. Ons hele stafteam is opgesplitst als leiding over bovengenoemde locaties.

Wist u datjes:

- Wij 3 Amerikanen en 6 Nederlanders meenemen op outreach.
- Dat wij in totaal met 8 jongens en 4 meiden op reis gaan.
- Wij de komende maanden niet kunnen reageren op emails.
- Wij jullie wel op de hoogte houden van onze avonturen via Heidebeek.
- Het ook winter is in Turtikistan.
- Wij op de thee geweest zijn bij Anne van der Bijl thuis.
- Wij weer in ons kleine huisje wonen.
- Onze Toyota Starlet het heeft begeven.
- Onze actie 20x20 euro geslaagd is!
- Wij er 5 november weer een nichtje bij hebben gekregen (Philippien Boers).
- Wij terugkijken op een gezegend 2010.



Dank en gebedspunten

Dankpunten:

- De lesfase geslaagd is geweest.
- Er een goede samenwerking met Open Doors heeft plaats gevonden.
- Wij gezond zijn.

Gebedspunten:

- Willen jullie meebidden voor eenheid in ons team
- Voor open deuren op de plekken waar we heen gaan
- Dat we christenen mogen bemoedigen in Turtikistan
- Onze veiligheid en voor alertheid op de plaatsen waar we verblijven.
- Daarnaast willen we jullie aanmoedigen om te blijven bidden voor christenen die vervolgd worden en het zoveel moeilijker hebben dan wij.

*Wij wensen u een fijne kerst en veel Zegen in 2011!
Bernd Jan en Mirjam*



ONS TEAM.

doel: Kinderen helpen, bidden en vriendschap maken



**LEES MEER OVER ONS
OP BJENMIR.NL**

Contact gegevens

Grintgroeveweg 1a
8162 XA Epe
0624850362 Bernd Jan
0612073584 Mirjam
bj@gosseling.com
Mirjamboers@ywam.nl

Giften kun je overmaken naar:
Jeugd met een Opdracht, Heerde
ABN Amro 45.92.09.965
OVV Bernd Jan en Mirjam G.
(belasting Afreikbaar)