



Nieuwsbrief 8
Oktober 2010



THEMA SEPTEMBER DTS 2010: SEE THE UNSEEN

wat doe je met je geloof als dat je enige houvast is, maar ook de reden is van jou vervolging.
(vraag van veel vervolgte christenen)



Gebeden op plekken waar veel christenen zijn vermoord

(tijdens de reis in het MO.)



spreken in Engeland

handelingen 26,15b-18 om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk."

Beste vrienden en betrokkenen,

Het nieuwe seizoen is van start gegaan. De vakantie is al lang weer achter de rug. We willen graag delen hoe het met ons gaat en wat we allemaal hebben beleefd. Veel leesplezier en we hopen dat door het lezen heen jullie mogen zien wat God allemaal aan het doen is.

Persoonlijk

We kunnen jullie vertellen dat het goed gaat met ons. Goede gezondheid. Mooie plek in Epe en we genieten van ons werk bij Jeugd met een Opdracht. We zien dat jullie met ons meeleven in support en in gebed. Ondanks alle support ontdekten we dat we niet alle dingen op orde hadden binnen ons budget. We hebben daarom een actie gelanceerd om een goed dekkend budget te krijgen om ons werk goed te kunnen blijven doen. We hebben een actie "20 x 20". We zijn op zoek naar 20 mensen die ons een jaar lang maandelijks met €20,- ondersteunen. Er hebben al 14 mensen een toezegging gedaan om ons te sponsoren en daarvoor zijn we jullie ontzettend dankbaar. Ook hebben we een penningmeester gevonden voor in de Thuis Front Commissie. Ria van der Sar is deze taak vanaf 1 augustus gaan doen en wij zijn haar ook ontzettend dankbaar.

Reis naar het Midden Oosten.

Een van de grote waarde binnen Jeugd met een Opdracht is spreken vanuit ervaring. "Eerst doen, dan onderwijzen", staat er in een van onze waarden. Daarom zijn we in juni samen met een groep van Open Doors naar het Midden Oosten afgereisd. We hebben daar mensen gesproken die vervolging hebben ondergaan. We konden hen bemoedigen. Ook hebben we gekeken hoe we dit land kunnen bezoeken met een team van de DTS. Er werd ons aangeraden deze reis te maken om goed voorbereid de DTS met de speciale focus op de vervolgte christenen te beginnen. Deze DTS gaan wij leiden in samenwerking met Open Doors. De reis was goed, we hebben een klein verslag op internet gezet (www.BjenMir.nl.) We zijn onder de indruk van onze broeders en zusters, die wonen in een wereld waar geloven zoveel consequenties heeft, dat je er bijna voor wordt vermoord. We hebben ervaring opgedaan hoe we in deze moeilijke gebieden kunnen werken. In dit land kunnen we vooral Gods liefde laten zien door te luisteren naar de mensen en naar hun verhaal. Het samen delen van de liefde voor God staat daarbij centraal. In december zullen we weer afreizen naar dit gebied samen met 7 DTS studenten uit onze "focus DTS".

Na onze terugkomst uit het Midden Oosten brak onze vakantie aan. We hebben genoten van een kampeervakantie in Frankrijk. Tijd om te ontspannen en over de toekomst na te denken en goed uitgerust het nieuwe seizoen in te kunnen gaan.

DTS staftraining in Engeland en Nederland.

Op 14 augustus zijn we begonnen met de staftraining voor de twee DTS-en. 22 september zijn deze scholen gestart na een maand van voorbereiding en training. Wij leiden deze DTS- scholen en hebben hier veel voor georganiseerd. Samen met de acht andere stafleden zijn we een week naar Engeland geweest. Hier werd een conferentie gehouden met andere DTS- staf uit West Europa. Naast onze groep waren er nog drie groepen uit Duitsland, één uit Frankrijk en drie groepen uit Engeland. Tijdens deze conferentie hebben we met elkaar gedeeld hoe we de DTS doen in het algemeen, stond leren van en met elkaar centraal en hebben we ook ingezoomd op de organisatie en aanpak van de outreach- fase. En dan is de focus gericht op hoe we de studenten zo kunnen begeleiden dat ze echt op hun plek komen bij God en zien dat ze in Zijn plan gaan wandelen. Een kernpunt is dat God geloof in ons heeft gelegd en dat wij Hem daarin gaan vertrouwen en hierin gaan handelen! Mirjam heeft ook les gegeven over Bijbels leiderschap. Verder hebben we de rest van de weken staftraining gedaan op Heidebeek. We hebben veel dingen doorgesproken, les gehad over mentorschap, nagedacht over thema's en hoe we de dingen verder willen inkleuren. Ook hebben we tijd besteed voor gebed voor de DTS en voor de outreach periode. Het is een intensieve tijd geweest waarin we alle voorbereidingen hebben gedaan; afspraken met sprekers, de komst van buitenlandse studenten voorbereiden, gesprekken met nieuwe studenten en het zng. 'papierwerk'. Inmiddels zijn we zover dat de DTS gestart is.

"See the unseen"

Dit is het thema voor de DTS- scholen; de 'Classic DTS' en de 'Focus DTS'. We hebben voor dit thema gekozen omdat wij de komende tijd het Ongeziene willen gaan zien. In de welkomstbrief aan de DTS- studenten hebben we het thema als volgt uitgelegd.

*Ten eerste hopen we dat we **God** "de Ongeziene" gaan zien, dat we Hem gaan leren kennen door het DTS programma heen. Daarnaast kan het zijn dat jij jezelf wel eens de 'ongeziene' noemt. Wij hopen dat jij deze tijd zichtbaar wordt, zodat het unieke wat God in jou heeft gelegd zichtbaar wordt. Gedurende de DTS gaan we op zoek naar **de ongeziene mensen**. Zij die door de maatschappij verstoten worden, zij die vervolgd worden, zij die honger leiden. Daarbij hopen we dat mensen die God niet kennen door ons heen God gaan zien en dat we hun mogen uitnodigen om het Ongeziene te gaan zien.* We hebben woensdag 22 september, 14 studenten voor de DTS-the Persecuted, en 21 voor de Classic- DTS mogen ontvangen op Heidebeek. Hiervan komen er vier uit Amerika, één uit Duitsland en één uit Zimbabwe. De rest van de studenten zijn Nederlanders. Vrijdag 24 september heeft Anne van de Bijl de focus DTS geopend. Hij heeft Open Doers opgericht en ondanks zijn 82^e leeftijd heeft hij ons wederom enorm geïnspireerd en aangemoedigd om juist de vervolgte christenen te gaan bemoedigen. Mocht je nu eens een les week of les dag mee willen draaien dan kan dat. Maandag 11 oktober hebben we een open dag en deze week is ook een 'open' week.

We houden u op de hoogte van onze ontwikkelingen. Wij zijn blij en dankbaar met jullie als achterban. Willen jullie de komende maanden meebidden voor een goed verloop van beiden DTS-en. Alvast bedankt hiervoor.

Gods rijke zegen en een hartelijke groet, Bernd Jan en Mirjam Gosseling



Anne van der Bijl opent de DTS

**LEES MEER
OVER ONS OP
BJENMIR.NL**



Contact gegevens

Grintgroeveweg 1a
8162 XA Epe
0624850362 Bernd Jan
0612073584 Mirjam
bj@gosseling.com
Mirjamboers@ywam.nl

Giften kun je overmaken naar:
Jeugd met een Opdracht, Heerde
ABN Amro 45.92.09.965
OVV Bernd Jan en Mirjam G.
(belasting Aftrekbaar)