



www.bjenmir.nl

Colossenzen 1: 9b - 12

Wij vragen God je te laten begrijpen wat Hij wil dat je doen zult. Wij vragen voor je om wijsheid en geestelijk inzicht, opdat je tot eer van de Here zult leven en doet wat Hem aangenaam is. Hoe beter je God leert kennen, hoe vruchtbaarder jouw leven zal zijn. Ook vragen wij Hem je te sterken met Zijn geweldige, hemelse kracht, opdat je alles blij kunt verdragen; en wij danken Hem dat Hij je in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis, die toebehoort aan Zijn volk dat in het licht leeft.

Beste nieuwsbrief lezers,

Deze bovenstaande tekst stond boven het geboorte kaartje van ons zoontje, Levi Lucas. Dit is wat wij hem toe bidden en wensen. Hij is 26 augustus geboren. Hij is dus alweer drie maanden oud. Wat zijn we blij met hem. Hij is echt ons zonnetje in huis. In deze brief lees je van onze gebeurtenissen de afgelopen drie maanden. Veel leesplezier!

Het grootste nieuws van deze maanden...

Het grootste nieuws van deze maanden is natuurlijk de geboorte van onze zoon. Ons leven stond op zijn kop, een grote verandering, maar zo mooi. Mirjam heeft de afgelopen maanden verlof gehad en Bernd Jan is actief betrokken bij de Discipelschaps Training School. De voorbereidingen begonnen al in augustus. Met een staf team van 7 personen verzorgden ze de voorbereidingen voor de DTS. In de week van 15- 19 augustus zijn zij ook een week in Engeland geweest. Dit was drie weken voor de uitgerekende datum. Samen hadden wij er vrede over dat hij toch mee zou gaan. Gelukkig is Levi niet drie weken maar 9 dagen te vroeg geboren. Eind september kwamen er 25 nieuwe DTS studenten, waarvan 3 vanuit het buitenland. Bernd Jan geniet enorm van het leiden van de DTS en vindt het super om op deze manier te investeren in Gods Koninkrijk hier op aarde. Het is echt weer een DTS waar we zien hoe trouw God werkt in de levens van studenten, die vanuit allerlei achtergronden zich uitstrekken om God te leren kennen, en daardoor ook veranderen.

Dit jaar niet mee op reis

Op dit moment staan we vlak voor de tweede fase; de outreach. De outreach locaties zijn dit jaar naar, Brazilië en India/Nepal en Indonesië. De teams vertrekken 17 december. Vanwege ons pasgeboren ventje gaan we dit jaar niet mee op reis, maar blijven we achter op Heidebeek.

Het is voor ons drieën wel even wennen om de drukte van de DTS goed te combineren met de komst van Levi. Bernd Jan maakt lange dagen op Heidebeek en bij thuiskomst vragen vrouw en zoontje ook de nodige aandacht. We hebben zo allebei op verschillende manieren onze uitdagingen. Daarbij is het mooi dat we weten dat jullie als vrienden en familie achter ons staan, en natuurlijk ook onze levende God. ok onze levende God.



Toen ik in het ziekenhuis met Levi in mijn handen stond, moest ik wel even traantje wegpinken: "wat een wonder hebben we gekregen"

Levi
26 AUGUSTUS 2011

Geboortekaartje

Groepsfoto DTS



DTS gespreks groep



DTS thema
Come as you are, Go as you're meant to be

Spreken in België

Bernd Jan heeft deze maanden verschillende keren mogen spreken, zowel binnen de DTS als daarbuiten. Dit is iets waar hij enorm van geniet.

Een bijzondere mogelijkheid die zich voordeed in België.

In oktober ging de DTS voor een lesweek over evangelisatie naar Brussel. Niet alleen onze DTS was daar, maar ook de DTS van Amsterdam en de School van Evangelisatie. Met zijn allen kregen ze les en gingen 's middags de straat op om het evangelie te delen, de theorie in praktijk brengen. Bernd Jan en Leoni waren de tweede dag het eten aan het voorbereiden op de JmeO basis in Brussel. Nu kwam Jorien (de leidster van deze basis) de keuken binnen lopen met een probleem. De spreker die de volgende dag zou komen spreken voor de staf van Brussel had plotseling afgezegd. Daar zag ze Bernd Jan en vroeg; "kan jij het niet doen...." Waarop Bernd Jan dacht: "waarom niet?!" En zo werkt het soms bij onze Heer. Het werd een geweldige morgen waarin Bernd Jan een woord bracht over "uitstappen in geloof" en waarbij de Heilige Geest merkbaar aanwezig was. *Toen ik mijn verhaal deed beseftte ik hoe speciaal het eigenlijk was, dat ik vanuit het niets mijn hart kon delen in hartje Brussel, bijzonder!*

Verrast met een bedrag van 2500 euro...

Begin oktober werden wij flink verrast met een bedrag van 5000 euro dat is opgebracht tijdens de bazar in de Kiem, ('s-Gravenzande) voor ons en Leoni Boekestein. Voor degene die het nog niet wisten of zijn vergeten, ons werk bij JmeO is op vrijwillige basis. Niemand krijgt een salaris, maar iedereen werkt hier met een achterban die financieel en in gebed ons werk ondersteunt. Jullie kunnen je wel voorstellen dat dit dus een enorme Zegen voor ons werk is. Een hartelijk dank willen wij nogmaals uitbrengen aan de bazarcommissie en aan alle mensen die de bazar hebben bezocht en dit bedrag tot stand hebben gebracht. Te gek.

Daarnaast hebben we superveel leuke kaartjes gekregen ter gelegenheid van de geboorte van Levi. Onze huiskamer hing vol! En daarbij ook vele leuke cadeautjes! Kleren, boekjes, speelgoed, geld. Ongelofelijk hoe wij gezegend zijn. Wat voelen wij ons geliefd en wat voelt dat soms goed!

Iedereen hartelijk dank hiervoor!

Afsluiting van het jaar.....

Wij kijken terug op een vruchtbaar jaar. Het begin van het jaar brachten we door in het Midden Oosten met 8 studenten. De totale DTS met onder andere een focus op de vervolgende christenen is een groot succes geweest. De maanden dat we de basis mochten dienen, onze verhuizing naar het grote huis...In augustus de geboorte van onze zoon. Bernd Jan die weer mee mocht werken aan een lesfase van een DTS. Onze financiën die elke maand weer binnen kwamen. Het was genoeg en daar zijn we zo dankbaar voor!

Wij geloven dat ons werk bij JmeO er nog niet op zit. We gaan er weer met frisse moed in 2012 tegenaan. Mirjam voor 2 dagen binnen de DTS afdeling en Bernd Jan binnen het onderhoudsteam en gedeeltelijk bij de DTS.

Wij wensen een ieder een fijne feestmaand toe! Wij willen afsluiten met onderstaande bijbeltekst:

Filippenzen 4: 4 - 7

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.



Spreken in YWAM België.



Eerste week van Levi.

Contact gegevens

Grintgroeveweg 1a
8162 XA Epe
06-24850362 Bernd-Jan
06-12073584 Mirjam
bj@gosseling.com
mirjamboers@ywam.nl

Giften kun je overmaken naar:
Jeugd met een Opdracht, Heerde
ABN Amro 45.92.09.965
OVV Bernd-Jan en Mirjam Gosseling

**LEES MEER
OVER ONS OP
BJENMIR.NL**