



## BACK TO BASICS (thema, classic DTS 2013)

*Jesus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. Mattheus 22:37-40*

De laatste nieuwsbrief hebben jullie in april gekregen. In de tussentijd is er veel gebeurd! Veel plezier bij het lezen van deze brief.

## Geboren

Zoals de meeste van jullie weten hebben we woensdag 8 mei onze tweede zoon gekregen, David Marcus. Wat was dat even spannend! Vijf weken eerder dan verwacht was ik zo ziek en beroerd, dat ik die dag in het ziekenhuis terecht kwam. Al snel zagen ze daar dat mijn waardes niet goed waren. Bloeddruk te hoog, leverwaarde veel te hoog, uitgedroogd, al met al gevaarlijk voor zowel mij als David. Tegen 20:00 uur werd er besloten om David te halen met een keizersnee. Gelukkig kwam er een klein, gezond ventje ter wereld. Ik ben nog 4 dagen erg ziek geweest en daarna knapte ik snel op. Na 8 dagen mocht ik uit het ziekenhuis en bijkomen van alles. 6 Juli hebben we een geweldig kraam- en dank feest gehouden op Heidebeek. We zijn dankbaar dat het allemaal goed is afgelopen en dat hebben we op deze dag met veel vrienden, familie en collega's gevierd. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de bezoeken, kaarten, cadeautjes en lieve mailtjes en belletjes. We hebben ons echt gedragen gevoeld in deze periode.

## SBS periode afgerond

Bernd Jan zat rond de geboorte van David in zijn derde en laatste semester als staf lid van de School van Bijbelse Studies (SBS). Deze periode heeft hij lesgegeven over de profetische bijbel boeken: Habakuk en Maleachi. Een roerige tijd voor hem met de komst van David en de zorg voor het gezin naast het werk. We zagen dan ook na 9 maanden uit naar de afronding van de SBS. Dit was op 28 juni met een feestelijke diploma- uitreiking voor de studenten. Het is bijzonder om te horen hoe de Bijbel voor hen tot leven is gekomen en dat ze er zoveel aan hebben gehad. Zowel de groei van Bijbelkennis als hun persoonlijke relatie met God. Een grote les tijdens de SBS is: "Lees het hele Bijbelboek om goede verbanden te zien wat er bedoeld wordt met de tekst en niet alleen kleine stukjes". Misschien ook iets voor jou om mee aan de slag te gaan in het nieuwe seizoen.

## DTS coördinatie

Eind april heeft Mirjam haar taken als DTS coördinator overgedragen aan drie mannelijke collega's. Ze heeft de afgelopen maanden even geen verantwoordelijkheid gehad, wat prettig was met de zorg voor de twee kleine mannen. Deze maand gaat ze weer wat taken en projecten op zich nemen, maar dat krijgt nog duidelijkere vormen. .

## Bijbel Zomer Cursus

In de afgelopen zomerperiode waren er veel activiteiten op Heidebeek; een mini-

## DAVID MARCUS



Beschuit met muisjes

SBS groep



Contact gegevens

Grintgroeve weg 1a  
8162 XA Epe  
06-24850362 Bernd-Jan  
06-12073584 Mirjam  
[bj@gosseling.com](mailto:bj@gosseling.com)  
[mirjamboers@ywam.nl](mailto:mirjamboers@ywam.nl)

Giften kun je overmaken naar:  
Jeugd met een Opdracht, Heerde  
bankrekening 32.65.21.062  
OVV 1713 Fam.Gosseling

Jeugd met een Opdracht is een  
Algemeen Nut Beogende Instelling  
(ANBI) waardoor de giften aftrekbaar  
zijn voor de inkomstenbelasting.



Staff Classic DTS 2013



Van Grintgroeveweg



naar Sesam-straat 4 (Heidebeek)



DTS, buitenlandse outreaches door de GO teams, family camp, Kings Kids activiteiten, een creatieve gebedsweek en een Bijbelse Zomercursus. Bernd Jan heeft als staf lid meegewerkt aan de Bijbelse Zomercursus. Samen met een team mochten ze eind juli 12 cursisten ontvangen voor een weekje Bijbelstudie. Tijdens deze week hebben ze het boek Galaten doorgenomen. Een hele leuke week waarin zelfs een Westlandse cursist bij zat (-:

**Nieuw seizoen, nieuwe activiteiten**

De komende maanden zal BJ meewerken aan zijn 3<sup>e</sup> DTS als staf lid. Dit keer alleen de lesfase die van september tot december duurt. 19 september gaat deze van start. Op dit moment wordt de DTS met een leuk team voorbereid. In oktober gaan we tussendoor samen een week lesgeven over "Relaties" bij een DTS in Brussel. Bernd Jan zal ook nog drie dagen lesgeven in de DTS op Heidebeek over het onderwerp, vreze des Here.

De weken in de DTS zijn altijd goed gevuld met zowel dag- als avondprogramma's. Dit houdt in dat mijn werkzaamheden op Heidebeek iets minder zullen zijn. Ik zal voornamelijk de zorg dragen voor de kinderen en wat hand- en span diensten verrichten voor Heidebeek.

**Verhuizing... van 400m2 naar 60m2**

Zoals jullie weten gaan wij in december verhuizen. Onze huur loopt af en de huiseigenaren komen terug uit Zuid Afrika. We zijn op zoek gegaan naar andere huisvesting en hebben wat gevonden en gekregen. Collega's van ons vertrekken eind oktober met hun twee kinderen naar Indonesië. Zij bewoonden een huisje op het Heidebeek terrein. We stonden daarvoor ingeschreven en in juli kregen wij het bericht dat wij in dit huisje mogen gaan wonen. Dit houdt in dat we van 400 m2 naar 60 m2 gaan verhuizen en daar nog blij mee zijn ook!!! In november staat de verhuizing gepland. We moeten het een en ander opruimen, maar op zich ziet het er leuk uit. Het is klein maar fijn! Er is een groot speelterrein omheen, wat erg leuk is voor Levi. Hij houdt erg van het 'vrije' leven en dingen ontdekken, dus voor hem een heerlijke plek. Vooral Mirjam vindt het fijn om dichtbij de basis te wonen en zo een makkelijke betrokkenheid te hebben in combinatie met de twee jongens. We hebben er allebei vrede over en gaan beleven hoe het bevalt. We hopen hier zeker twee jaar te gaan wonen.

**2003 – 2013 - 10 jaar!**

Deze maand is het 10 jaar geleden dat Mirjam haar DTS ging doen op Heidebeek. Het is gestart met een half jaar onbetaald verlov op de basisschool waar ze werkte. Niet te bedenken dat ze hier 10 jaar later nog steeds actief betrokken is. In september 2004 is ze als staf lid aan de slag gegaan op Heidebeek. Dus volgend jaar een jubileum en dit jaar een beetje bijzonder (-:!

**Dank en gebedspunten**

- Dank voor de geboorte van David
- Dank voor de gezondheid van Mirjam na de bevalling.
- Dank voor onze nieuwe stek
- Dank voor ons werk aan de grote Opdracht: "Kom en GA, maak alle volken tot mijn discipelen "
- Gebed voor de nieuwe classic DTS - periode
- Gebed voor onze week lesgeven over relaties in België
- Gebed voor ons werk onder leiding van ZIJN Geest bij Heidebeek



*Harfelijke groet*

*Bernd Jan en Mirjam*