



God kennen en Hem bekend maken.

Lieve familie en vrienden

Leuk dat je onze mei nieuwsbrief leest. Via facebook laten we tussendoor weleens kleine berichtjes achter, maar als je geen facebook gebruikt is het alweer 5 maanden geleden dat we een update hebben geschreven. Er valt heel wat te vertellen. Heel veel leesplezier.

De Generatie DTS

7 april is de Generatie DTS gestart waar ik, Mirjam, aan meewerk. We mochten 23 studenten en 15 kinderen ontvangen en we zijn nu alweer in week van 4 van de lesfase. Deze duurt in totaal 12 weken. Het is een hele fijne groep studenten en samen met het staffteam genieten we van de leergierigheid die we proeven bij hen. Deze periode leren ze God kennen en krijgen ze veel les vanuit de Bijbel. Iedereen haalt weer verschillende lessen uit de studie, dat maakt het zo enerverend. Het gezegde: een DTS is niet alleen hoofden vol kennis, maar harten vol geloof dat is wat we zien. Door de verhalen van de sprekers en ervaringen die ze delen over hun leven met God, groeit je geloof. Verleden week sprak er een spreker over verschillende seizoenen in je leven. Hij vroeg wil je eens aan God vragen in wat voor seizoen je zit... Als je dit met elkaar bespreekt is dat bij iedereen verschillend, maar het laat wel zien wat er gebeurt op dit moment in je leven. De lesfase duurt tot 27 juni en tot die tijd werk ik parttime mee. Het is wel een hele klus om dit te doen, maar ik vind het ook ontzettend leuk. Daarna gaan er twee teams voor 8 weken op outreach naar Indonesië en Noord Afrika.

Familie Gosseling - on tour



Van New Delhi naar Kullu

Een maand geleden is Bernd Jan teruggekomen van zijn zendingsreis naar India. Ik kijk terug op 9 mooie dagen. De eerste paar dagen verbleef ik bij vrienden van ons in New Delhi. We hebben veel gepraat over het werk dat ze daar doen en tijdens deze gesprekken mocht ik ze bemoedigen. Daarna reisde ik af naar het noordelijkste puntje, een busreis van 14 uur. Bij aankomst werd ik warm welkom geheten door onze Indiase vrienden. Ik ben bijna direct begonnen aan mijn lessen over het 'Karakter van God' Dit heb ik voor 5 dagen gedaan. De groep bestond uit 8 studenten met 2 kinderen. Daarnaast waren er nog 5 andere Jeugd met een Opdracht werkers bij de lessen aanwezig. Tijdens de lessen heb ik geprobeerd een beeld te schetsen van Gods enorme grootheid.

Op de terugweg heb ik nog een nachtje bij onze vrienden in New Delhi gelogeed. De laatste avond heb ik waarschijnlijk iets verkeerd gegeten bij een restaurantje. Wat ervoor zorgde dat ik met een parasiet in mijn darmen ben teruggekeerd en daar wel drie weken erg veel last van heb gehad. Een antibiotica kuur en pijnstillers hebben gelukkig goed hun werk kunnen doen en ik kan eindelijk zeggen dat ik er nu vanaf ben. Op deze reis heb ik een bedrag van 1000 euro mee kunnen nemen om deze basis financieel te helpen.



bijbelstudie Meppel

In februari is Bernd Jan begonnen met het geven van Bijbelstudies in Meppel. Hiervoor gebruikt hij de inductieve methode die hij ook gebruikt in de School van Bijbelse Studies. Het houdt in dat ze in 5 stappen een Bijbelboek lezen. Stap 1 is het hele boek achter elkaar hardop lezen. Daarna ga je de tekst ontleden door het boek te kleuren, bijvoorbeeld de personen die erin voorkomen rood kleuren, enz. Dan ga je het boek verdelen in korte hoofdstukken en geef je die een naam (Stap 3). Tot slot stel je jezelf de vraag: Wat heeft de schrijver hiermee bedoeld en wat zegt het mij vandaag de dag? (stap 4 en 5) Elke 14 dagen is er een groep van 15 personen. Het is erg leuk om te doen.



Kom Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei 2014, ervaar aan den lijve wat zending is op Heidebeek een leuk en gratis dagje uit voor het hele gezin!

Dit bedrag hebben we opgehaald met de verkoop van 100 gevulde koeken. Gesponsord door de enige echte Westlandse bakker "Van den Berg"! Het bedrag kwam echt als een Gods geschenk. Hartelijk dank voor jullie steun hierin. Het is een ongelooflijke bemoediging voor de mensen daar geweest.



Van Dubai naar Oman

In februari is Mirjam er voor een hele korte tijd tussenuit geweest. Ik heb samen met mijn vriendin, Marijke, een andere vriendin, Daphne, opgezocht in Oman. Wat was dat een feestje en wat was het gaaf om te zien hoe zij daar leeft en werkt met haar gezin. Ik ben super blij dat ik dat heb kunnen doen.

Van Amsterdam naar Durban

Deze zomer van 18 juli tot 8 augustus gaan we een zendingsreis leiden naar Durban, in Zuid Afrika. Er hebben zich 9 jongeren aangemeld in de leeftijd van 15 - 25 jaar. Wij staan erg achter het doel van korte zendingsreizen. Dit kan een enorme impact achter laten bij deze jonge generatie. Ze strekken zich uit naar de armen van deze wereld, maar daardoor ontvangen ze ook zo veel terug. Een familie uit Nederland die daar werkt en woont, zullen onze host zijn. We gaan daar het evangelie bekendmaken door kinderwerk, dans en drama, spreekbeurten geven en praktische hulpverlening. We hebben er zin in. Dit is tevens onze eerste reis als gezin en zijn natuurlijk benieuwd hoe de jongens het gaan vinden.

School van Bijbelse Studies

In september gaat de 9 maanden durende School van Bijbelse Studies weer van start, Bernd Jan is van plan hier weer aan mee te gaan werken. Op dit moment zijn er helaas nog weinig aanmeldingen. We zijn in afwachting en hopen in juni een beslissing te maken of de training doorgaat of niet. Natuurlijk is ons verlangen dat het gewoon doorgaat.

Familie update

8 mei is het alweer een jaar geleden dat David geboren is. We genieten van dit actieve, goedlachse mannetje. Hij is gek op zijn grote broer Levi en houdt erg van een warme maaltijd. Helaas houdt hij ons 's nachts nog geregeld wakker. We zijn ondertussen een goed team geworden en wisselen de zorg 's nachts af. Het is wel pittig en we hopen dat hij snel de rust vind om door te slapen. We houden jullie op de hoogte.

Levi geniet van het 'vrije' leven op Heidebeek. Altijd kinderen om mee te spelen en een geweldige zandbak en speeltuin voor de deur. Het liefst is hij de hele dag buiten. Hij gaat deze maand 4 ochtenden naar de Heidebeek crèche en daar geniet hij ook van.

Onze woonplek bevat ons prima. Beneden en de tuin zijn perfect, boven is het wel echt klein, wat inhoudt dat we met regelmaat ons hoofd stoten. Voor dit seizoen in

Gebeds- en dankpunten

Dankbaar zijn we voor onze gezondheid, onze woon en werkplek. Dankbaar dat we God als voorziener mogen ervaren in ons leven van giften, mede door onze supporters heen. Dankbaar voor onze twee reizen naar India en Oman.

Gebed:

Voor David, dat hij de rust mag krijgen de nacht door te slapen. Dat we Zijn leiding mogen blijven ervaren in onze plannen. Onze reis naar Zuid-Afrika en de School van Bijbelse Studies die we hopen te starten in september 2014



Vriendelijke groet
Bernd Jan en Mirjam Gosseling

Bijbelstudie Romeinen

Drie dagen lang met docenten en anderen één bijbelboek induiken is leerzaam, verfrissend en opbouwend. Zeker waar het een bijzonder boek als Romeinen betreft! Dit is één van de meest invloedrijke geschriften ooit en populair bij veel christenen. Het blijft een bron van ontdekkingen, geloofsopbouw en levensverandering.

Tijdens de bijbelstudie 3daagse nemen we je mee door het hele boek. De docenten zullen hun kennis en inzichten delen, maar zelf aan de slag met Romeinen zal centraal staan. We helpen je bij het kijken naar de tekst, vragen stellen naar de betekenis en toepassen in je leven.



Cursusmateriaal bestaat uit verschillende hand-outs en 2 boeken:

Voor meer info: sbs4all@ywam.nl.

nieuwe adres gegevens

Mussenkampseweg 32
8181 PK Heerde
06-24850362 Bernd-Jan
06-12073584 Mirjam
bj@gosseling.com
mirjamboers@ywam.nl

Giften kun je overmaken naar:
Jeugd met een Opdracht, Heerde
bankrekening 32.65.21.062
OVV 1713 Fam.Gosseling
Jeugd met een Opdracht is een
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) waardoor de giften aftrekbaar
zijn voor de inkomstenbelasting.

